

*Ik geloof dat er leven is na de dood.
Maar ik geloof niet dat ik het nog zal meemaken.*

Wiet

Wiet Van Broeckhoven

19/9/1949 - 4/1/2019

U wordt vriendelijk uitgenodigd de afscheidsplechtigheid rond de asurne bij te wonen
op **vrijdag 11 januari 2019 om 14 uur**
in de aula Chrysant van het crematorium van Antwerpen,
Jules Moretuslei 2 te Wilrijk.

Samenkomst in de wachtzaal van voornoemde aula omstreeks 13.45 uur.

Zijn asse zal een mooie plaats krijgen.

Bloemen noch kransen

Correspondentieadres:

*Familie Wiet Van Broeckhoven
p/a Uitvaartzorg Michael Deleu
Lange Lozanastraat 237 - 2018 Antwerpen*

Digitaal condoleren via www.michaeldeleu.be

Dit melden u:

Ria Asman,

zijn echtgenote

Bram en Ines Van Broeckhoven - Van der Kuylen,

Norah, Pippa, Dex,

Jens Van Broeckhoven,

Jan en Emily Celis - Van Broeckhoven,

Louka en Nette,

Dries en Dorien Luxem - Van Broeckhoven,

Sem, Flinn, Millie,

Jasper en Leentje Van Broeckhoven - Hanegraef,

zijn kinderen en kleinkinderen

Delen mee in dit verlies:

Mady Van Broeckhoven (†),

Sonja Van Broeckhoven,

zijn zussen

Zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Van Broeckhoven, Asman, Van Iersel en Vergauwen.

*Met bijzondere dank aan het verplegend team
dat hem de afgelopen jaren hebben bijgestaan.*

*Belangrijk zou ik mezelf niet willen noemen
maar ik ben ervan overtuigd dat indien ik niet geboren was
iedereen zou willen weten waarom niet.*
Wiet